

Nieuwsbrief Kerken met Stip april 2025

Diaconaal-pastorale zaken: Ikenius Antuma 06-13552954;

kerken.met.stip@gmail.com

Bestuurlijke zaken: Jan Eerbeek: 06-51362783; j.eerbeek@planet.nl

website: <https://kerkenmetstip.nl/>

Winnaar van de eerste prijs van de Kans-inspiratieprijs ter bevordering van omzien naar elkaar in Nederland. (2019 Kansfonds en KRO-NCRV)



Kort na Pasen versturen wij u onze nieuwsbrief. Op witte Donderdag was The Passion te zien met als thema 'Ik ben bij je'. Een thema dichtbij de verbinding die wij zoeken. Indrukwekkend hoe het lijden van de Jezus en de mensen, en de opstanding met onze tijd werd verbonden.

Niet dakloos, maar thuisloos in de samenleving

Op 21 januari j.l. daalde Davian neer op Nederlandse bodem. Hij is 42 jaar, heeft de Nederlandse nationaliteit en was helemaal vastgelopen in een ver buitenland, waar hij na een scheiding naartoe was gegaan. Davian is psychisch en sociaal kwetsbaar, onthand in de dagelijkse levensverrichtingen en had niemand om op terug te vallen in Nederland. Dat wist de Nederlandse ambassade in het buitenland waar hij was, ook en zij zochten naar hulp om Davian terug thuis te brengen in Nederland. Zij zochten contact met de stichting Epafra die met Buitenlandse Zaken samenwerkt ten behoeve van geestelijke verzorging /pastoraat aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Davian had geen detentieachtergrond, maar had wel behoefte aan geestelijke en maatschappelijke steun om weer thuis te komen in Nederland.

Matthijs Geluk van **Epafra** nam contact op met **Kerken met Stip**. Samen hebben wij Davian tot nu toe begeleid. Het eerste wat we deden was een eenvoudige mobiele telefoon voor hem kopen, zodat wij contact met hem konden onderhouden. Geld had hij niet. Financiële middelen voor hem moesten worden georganiseerd. Instellingsmolens malen langzaam en er zijn nog steeds systemen die snelle oplossingen in de weg staan. Gelukkig zijn de kerken er. Davian stond alleen in Rotterdam. Hij had niemand en zonder steun van de kerken zou hij zeker dakloos geworden zijn. Wat niet nodig was, want hij had een uitkering, maar dat zou wel een aantal weken gaan duren voordat die geactiveerd kon worden. **De Pauluskerk in Rotterdam** heeft de eerste opvang gedaan een met gezamenlijke inspanning van hen en de straatpastor heeft Davian tijdelijk onderdak gevonden. Eerst per nacht gelijk en geleidelijk aan wat structureler. We hebben er bovenop moeten zitten met elkaar.

Gijs van der Tang, een vanuit het evangelie gemotiveerde vrijwilliger, heeft vanuit de **Stichting Veldwerk Haaglanden** in de eerste nood voorzien door direct naar hem toe te gaan. Hij heeft warme kleding en wat geld om de eerste dagen door te komen en ook een rokertje naar hem toe gebracht. Ook hebben we vanuit Kerken met Stip en Epafra Davian kunnen helpen door in het ziekenhuis met zijn hartproblemen medicijnen voor te schieten die hij zelf nog niet kon betalen. Zo hebben we hem sinds 21 januari - nogal eens een paar keer per dag - telefonisch op weg kunnen helpen. Inmiddels heeft hij een tijdelijke eigen kamer gekregen in de daklozenopvang in afwachting van een woonvoorziening in de plaats waar hij naar toe moet en waar hij voor zijn vertrek naar het buitenland verbleef. Kort voor Pasen hoorde hij dat hij daar een kamer met begeleiding heeft gekregen. Wij hopen hem ook daar met een kerk met Stip in contact te brengen.

Inmiddels volgt Davian ook een opleiding voor een baan in de beveiligingssector. Daar is een groot personeelsgebrek, waar hij zinvol werk kan gaan doen. Ook is hij voor zijn gezondheid aan het sporten geslagen. En hij bereidt zich voor om in juni gesponsord te gaan zwemmen voor een goed doel.

Ikenius Antuma werkt als diaconaal pastor aan duurzame verbinding



Het justitiepastoraat en de vrijwilligers zijn in de detentie in kerkdiensten en gespreksgroepen, en in persoonlijke gesprekken aanwezig om voor gedetineerden van betekenis te zijn in een moeilijke tijd van hun leven. Veel gedetineerden maken daar gebruik van en ervaren hoe dit werk voor hen van betekenis is. Velen willen dat contact met de kerk ook na de detentie in hun woonplaats voort zetten. Als Kerken met Stip werken we met vrijwilligers van de kerken aan een duurzame verbinding met mensen die contact met de kerk zoeken. We bieden mentale versterking aan wie het maar nodig heeft. Daarin kan de kerk van grote maatschappelijke betekenis zijn.

Ervaren en getrainde vrijwilligers spelen daarin een belangrijke rol.

Steeds meer aanmeldingen komen bij Ikenius binnen. Verwijzers weten Kerken met Stip steeds beter te vinden. Een goede verwijzing is van groot belang om tot een goede koppeling op maat met een vrijwilliger te kunnen komen. Als er een aanmelding komt, gaat Ikenius op zoek naar een koppeling op maat tussen een deelnemer en een vrijwilliger. Vervolgens blijft hij de koppeling begeleiden. Zolang er nog niet direct een vrijwilliger te vinden is, blijft hij zelf met de deelnemer in contact.

Belangrijke punten voor een succesvolle koppeling zijn:

- Het al opbouwen van contact tijdens de detentie, zodat er al bekendheid is met een vrijwilliger als een deelnemer vrijkomt.
- Vervolgens gaat het om regelmaat en trouw in het contact.
- En heel belangrijk: een opzoekende (outreaching) benadering. Dat is: ook vanuit de vrijwilliger contact blijven onderhouden als de deelnemer daar zelf niet meer toe komt. Een mooi beeld hiervan is het verhaal van de Goede Herder, die een opzoekende instelling heeft. Zondag 4 mei is de 3^e zondag na Pasen, de zondag van de Goede Herder, zondag Misericordia Domini. Het beeld van Jezus als de Goede Herder is heel leerzaam bij het zoeken naar verbinding met mensen die zoekgeraakt zijn. De Goede Herder zoekt op. Van zichzelf zegt Hij: 'Ik ben de deur' tussen het veilige binnen en het onveilige buiten.
- In het werk van Ikenius blijkt dat het door hem volgen van de koppelingen bijdraagt aan de ontwikkeling van een verbinding. Zo nu en dan schaaft hij ook op naar professionele hulpverlener, uiteraard met instemming van de deelnemer. Dan werken we vanuit Kerken met Stip in een breder verband aan herstel van het leven. En ook dat blijkt een goed element te zijn in het opbouwen van de duurzame verbinding.

Groei van Kerken met Stip

Het werk van Kerken met Stip groeit met het aantal aangesloten kerken, met de samenwerkingspartners, met de doelgroep en met het aantal vrijwilligers. Een kort overzicht.

- Een nieuwe kerk in onze Vereniging is de **Elthetokerk in Amsterdam**. Welkom!
- Met het project '**Geloven in de buurt**' van het **Leger des Heils** hebben we een gesprek gehad over mogelijke samenwerking. Zij hebben 140 buurthuis kamers door heel Nederland.
- De **Bijbelvereniging** heeft aangegeven graag samenwerking met ons te hebben. Zij voorzien in bijbels in allerlei talen.
- Met de **Stichting Epafra** (geestelijke verzorging aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen) hebben wij een groeiende samenwerking om Nederlanders die terugkeren uit detentie in het buitenland in Nederland op te vangen.
- Op 1 februari gaven wij een inleiding in **Veenendaal bij de Petrakerk en De Open Hof**. Het thema was: 'Kerken betrekken bij het levensperspectief van mensen die vastgelopen zijn'. We gaven informatie over de My Home methodiek in het maken van duurzame verbindingen. Daarover was een interessante discussie met de aanwezigen over wat Kerken met Stip kan betekenen.

- Op 23 maart j.l. gaven we voorlichting over Kerken met Stip aan een platform van 7 kerken in **Zeewolde**.
- Op 13 mei zijn wij vertegenwoordigd in het **Detentieoverleg** met samenwerkingspartners, georganiseerd door Kerk in Actie.
- Op 20 mei a.s. geven wij een inleiding over Kerken met Stip en de My Home methodiek bij de **Werkgroep Justitiepastoraat van de Protestantse Kerk Nederland**.
- Ten slotte is mooi te vermelden dat er steeds meer **koppelingen** worden gemaakt met kerken en geloofsgemeenschappen.

Corresponderen met mensen in een isolement

Diaconaal pastor Ikenius Antuma heeft inmiddels een eerste koppeling gemaakt voor een correspondentiecontact tussen iemand met een lange detentie en twee vrijwilligers. In onderstaand stukje een voorbeeld van de betekenis van correspondentie.

Elkaar niet uit het oog verliezen!

Veel vrijwilligers van de kerken zien iedere zondag in de gevangeniskerk de betekenis van het geloof en de geloofsgemeenschap. De kerk achter de muren wordt gevormd door de gedetineerden, de pastores en de vrijwilligers van de kerk van buiten. Die vrijwilligers zijn van grote betekenis om de geloofsgemeenschap vorm te geven. Corry Clement is een van hen en ze is een groot aantal jaren in PI de Geniepoort in Alphen aan de Rijn met hart en ziel coördinator van het vrijwilligerswerk geweest. Haar kerk De Lichtkring voelde zich sterk verbonden met de gevangeniskerk en had haar bevestigd als pastoraal ouderling voor de kerk achter de muren. In de vorige nieuwsbrief schreef ik over haar afscheid. Ze vertelde me daar aan tafel over haar ervaringen. Zo was er een gedetineerde die door de wijkpredikant van de Lichtkring in een kerkdienst in de inrichting belijdenis deed en werd gedoopt. Hij werd ook als lid van de wijkgemeente ingeschreven en werd zo deel van een gemeenschap buiten de gevangenis. De naam van de kerkgemeenschap werd werkelijkheid voor iemand die leefde in geslotenheid. Corrie vertelde dat de man na jaren in de Geniepoort nog steeds in een TBS inrichting verblijft. Ze is hem altijd kaarten blijven sturen met kerst. Zo is er een verbondenheid die blijft met de kerk waar hij gedoopt is. Als hij werd overgeplaatst naar een andere inrichting liet hij altijd via de pastor weten waar hij naar toe ging. Om niet uit het oog verloren te raken. Hij is vast van plan om als hij vrijkomt een bezoek aan de Lichtkring te brengen.

Corry noemde voor het contact met de gedetineerden ook het belang van het koffiedrinken bij de kerkdiensten. Daar delen de kerkgangers met je wat er in en leeft. "Daar zien we niet alleen de buitenkant, maar we kijken ook achter de deur." Een goede ontwikkeling is geweest dat gedetineerden ook zelf gastheren bij de koffie zijn geworden, zodat er meer ruimte kwam voor gesprekken met de vrijwilligers.

Mooi is om vanuit Kerken met Stip zulke ervaringen van vrijwilligers door te kunnen geven aan de kerken buiten. Ze laten zien hoe pastores en vrijwilligers en de hen zendende kerken voor gedetineerden in de geslotenheid van hun bestaan van betekenis zijn. Om de betekenis van deze geloofsgemeenschap voor gedetineerden die dat willen als ze vrij komen voort te zetten zijn Kerken met Stip beschikbaar, verspreid over heel het land. En we bieden contactmogelijkheden om daarin te voorzien en daarmee al tijdens de detentie te beginnen.

Vrijwilligerstraining zaterdag 20 september 2025 in Den Haag

Op **zaterdag 20 september van 10.30 tot 15.00 uur** geven wij weer een vrijwilligerstraining in de My Home methodiek. Deze training wordt gegeven in de **Vincentiushof, Westeinde 101-A, 2512 GW DEN HAAG** (naast het Stadsklooster Westeinde 101). (Goed bereikbaar met openbaar vervoer, op 20 minuten loopafstand van station Den Haag Centraal en station Hollands Spoor; parkeergarages in de buurt). Voor een **lunch** wordt gezorgd. Er zijn **geen kosten** aan deze training verbonden.

De training is ontwikkeld met steun van Kerk in Actie.

Er kunnen 40 personen aan deelnemen. Opgave kan vanaf nu! Zie de uitnodiging in de bijlage.

Deze basistraining is vooral bestemd voor degenen die nog niet eerder aan deze training hebben deelgenomen. Voor degenen die de basistraining al gevolgd hebben zal te zijner tijd een vervolgtraining worden aangeboden.

Met ex-gedetineerden in gesprek over de betekenis van het christelijk geloof bij het herstel van hun leven

Heel wat ex-gedetineerden proberen het geloof dat ze zelf gevonden hebben en dat heeft bijgedragen aan herstel van hun leven met anderen, ook gedetineerden, te delen.

Met een vijftal van hen zijn we als Kerken met Stip in gesprek gekomen en we bereiden een conferentie voor over hun ervaringen en wat bij hen heeft bijgedragen aan de groei van het christelijk geloof in hun leven. We denken eraan voor deze conferentie uit te nodigen: ex-gedetineerden, pastores, nazorgprojecten, samenwerkingspartners, theologische wetenschappers, kerken en andere belangstellenden.

Het doel is aandacht te vragen voor de betekenis die een geloofsovertuiging kan hebben bij de opbouw van een stabiel leven.

PR

In het magazine 'Protestant' van de PKN heeft onze diaconaal pastor Ikenius Antuma een mooie column geschreven voor het mei-nummer.

In het jubileumnummer van Pastorale Verkenningen, uitgegeven door het rooms-katholiek en protestants justitiepastoraat hebben Fons Flierman en Jan Eerbeek een artikel geschreven over de ontwikkeling van Kerken met Stip vanaf het begin.

Methodiek- en werkprocesbeschrijving van My Home en My Home Academie

Het bestuur heeft in de vergadering van 3 maart j.l. een uitvoerige methodiek- en werkbeschrijving van de landelijke My Home methodiek vastgesteld.

Ook heeft het bestuur besloten de **My Home Academie** te starten om de My Home methodiek verder te ontwikkelen en trainingen te verzorgen.

Jaarverslag 2024 en jaarrekening 2024

Het jaarverslag 2024 is in te zien op onze website <https://kerkenmetstip.nl/wp-content/uploads/2025/03/2024-Jaarverslag-Kerken-met-Stip-LMHC.pdf> (als de link niet werkt: onder de knop 'Jaarverslagen').

We hopen dat u het jaarverslag wilt inzien, omdat het laat zien wat we met elkaar allemaal doen om onze doelgroep thuis te brengen in de samenleving. In cijfers: In 2024 hadden we 92 begeleidingscontacten met deelnemers, waarvan 59% duurzame contacten. Ook hebben we inmiddels 170 getrainde en ervaren vrijwilligers.

De jaarrekening 2024 wordt in de bestuursvergadering van 26 mei besproken en daarna op de website geplaatst.

Financiën en verzoek

De begroting 2025 is in te zien op onze website <https://kerkenmetstip.nl/wp-content/uploads/2025/03/2025-begroting-Kerken-met-Stip-LMHC.pdf> (als de link niet werkt: onder de knop Jaarverslagen)

We danken voor de financiële steun van onze donateurs, kerken en aangesloten kerken, stichtingen en Kerk in Actie. Daardoor kunnen we veel deelnemers bereiken en in contact brengen met onze vrijwilligers en kerken.

Onze deelnemers vinden in het contact mentale versterking, verdieping en ook contact met geloofsgemeenschappen. Zo nu en dan bieden we ook lichte praktische steun en leggen we ten behoeve van onze deelnemers contact met hulpverleners.

Het is mooi dat daarin door u wordt bijgedragen. **Daarom doen wij ook nu weer een verzoek aan de aangesloten kerken om de jaarlijkse bijdrage over te maken.** Wij hebben die financiële steun nodig voor het werk van de diaconaal pastor (6 uur per week), de training van de vrijwilligers, de website, organisatiekosten, PR en zo nu en dan een klein ondersteuningsbedrag voor de deelnemers in voorkomende gevallen.

Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer **NL43 INGB 0006 0528 22** t.n.v. "Vereniging Kerken met Stip".

*Met hartelijke groet namens het bestuur,
Jan Eerbeek, voorzitter*