

Nieuwsbrief Kerken met Stip december 2024

Diaconaal-pastorale zaken: Ikenius Antuma 06-13552954;

kerken.met.stip@gmail.com

Bestuurlijke zaken: Jan Eerbeek: 06-51362783; j.eerbeek@planet.nl

website: <https://kerkenmetstip.nl/>

Winnaar van de eerste prijs van de Kans-inspiratieprijs ter bevordering van omzien naar elkaar in Nederland. (2019 Kansfonds en KRO-NCRV)



Werken aan perspectief: flitsen uit de praktijk



Met **Amber** (*niet haar werkelijke naam*) hebben we lange tijd contact gehad tijdens haar detentie. Dat contact werd bemiddeld door de pastor. Vorig jaar kregen we een brief van haar waarin ze schreef dat het christelijk geloof veel voor haar betekende. En dat ze gedoopt wilde worden. Regelmatig heeft Ikenius als diaconaal pastor contact met haar gehouden. Een aantal maanden geleden is ze gedoopt. We hebben haar een mooie doopkaars gegeven. Inmiddels is ze vrij en opgenomen in een kerk gemeente in de plaats waar ze is gaan wonen. Dat was gedurende haar detentie goed voorbereid.

Densel woont in een Exodushuis waar we met hem in contact kwamen. Voor hij in de gevangenis kwam was hij gelovig, maar in de detentie is zijn geloof sterker geworden omdat hij er meer mee bezig ging. Hij vertelde ons dat hij met een kerk in contact wilde komen als hij op zich zelf ging wonen. Met behulp van Pim van Doorn, oud directeur bestuurder van Exodus Leiden, hebben we Densel in contact gebracht met Jos van Adrichem, diaken van de rooms-katholieke Emmaüskerk in Den Haag Zuid West. Hij gaat daar meewerken in een diaconaal project.

Drie nieuwe bestuursleden

Wij prijzen ons gelukkig met de komst van drie nieuwe bestuursleden in het afgelopen jaar. Het zijn Geert Rozema, Bert de Jong en Piet de Vries. Ze brengen veel bestuurlijke en praktijkervaring in ons bestuur in.

Geert Rozema is RK justitiepastor in Alphen aan den Rijn. **Bert de Jong** heeft o.a. gewerkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap, voor het justitiepastoraat en de laatste jaren voor de International Bible Society en het Katholiek Nieuwsblad. **Piet de Vries** heeft veel diaconale ervaring, o.a. als directeur en adviseur van het Centrum voor Gezondheid en Welzijn in Rotterdam, een organisatie voor maatschappelijke activering.

Geloofsgroei

We staan in contact met een groeiend aantal gedetineerden en ex-gedetineerden die in de gevangenis het geloof hebben ontdekt. Ze hebben daar een geloofsgroei doorgemaakt onder begeleiding van de justitiepastores. En ze willen daar na hun detentie in doorgroeien en er iets mee doen. Een aantal van hen hebben ook boeken geschreven. In de gesprekken met hen zoeken we naar factoren die in deze geloofsontwikkeling een rol hebben gespeeld. Dat kan zichtbaar maken hoe een geloofsoriëntatie kan bijdragen aan herstel van het leven.

Groeten uit het klooster van de Zusters van Liefde

Kerken met Stip heeft om perspectief te brengen een grote achterban in kerken, geloofsgemeenschappen, aanloophuizen en particulieren. En ook kloosters. In een van die kloosters woont zuster Ann Grent.

Zij behoort tot de internationale Congregatie van de Zusters van Liefde en zij woont in het klooster in Tilburg. Zuster Ann is op hoge leeftijd. Ze heeft een lange staat van dienst in de wereld van de gevangenis. Zij was verpleegkundige en later pastor in het Gevangeniscomplex Scheveningen. Ze had een grote plaats in de harten van de gedetineerden en ze kon met hen lezen en schrijven. Ook was ze bestuurslid van het huis voor begeleid wonen van Exodus Den Haag en ze bracht er haar deskundigheid in de omgang met mensen met een detentieachtergrond in. Zuster Grent heeft kortgeleden haar 99^e verjaardag gevierd. Toen ze 90 werd hield ze een thema-avond in Exodus Den Bosch en ze vertelde over haar leven. De bewoners hingen aan haar lippen. Aan het eind deelde ze aan ieder persoonlijk een zilverkleurig klavertje vier uit dat ze gezegend had. Een van de bewoners riep: 'U kunt iedere week wel komen, zuster!'

Met zuster Grent heb ik in het justitiepastoraat in Scheveningen vele jaren mogen samenwerken. We hebben nog steeds contact. En in het telefoongesprek vroeg ze me de groeten over te brengen aan allen die met het justitiepastoraat verbonden zijn.

Jan Eerbeek

Jarenlange inzet voor het vrijwilligerswerk



Zaterdag 7 december was de nationale dag van de vrijwilliger. Op die dag werd in Alphen aan de Rijn afscheid genomen van Corry Clement. Ze is 27 jaar coördinator geweest van het vrijwilligerswerk in PI de Geniepoort.

We waren uitgenodigd om bij het afscheid aanwezig te zijn. Ik heb daar een paar woordjes mogen spreken over de betekenis van vrijwilligers van de kerken in de kerkdiensten en gespreksgroepen in de gevangenis. In alle gevangenissen zijn die structureel aanwezig en zij scheppen zo vanuit de kerken als brede samenlevingsverbanden een band met de gedetineerden. Ze laten hen voelen dat ze er

ondanks de muren bij blijven horen. Vrijwilligers en gedetineerden delen het geloof. Dat geeft kracht en een gevoel van perspectief. Bij de betekenis van het vrijwilligerswerk vertelde ik over een gedetineerde die ik ooit bij een Pinksterdienst op de luchtplaats in de Geniepoort had gesproken en met wie ik na zijn detentie weer contact kreeg in Exodus. Na een lange weg met steun ook van mensen uit de kerk gaat het goed met hem en heeft hij een thuis gevonden in de samenleving. Ik mocht Corry een symbolisch beeldje uitreiken van twee mensen waarbij de een de ander voorthelpt een nieuw leven tegemoet.

Jan Eerbeek

Een stralend licht uit de hemel gaat over ons op

Een bekend verhaal in de adventstijd gaat over Zacharias en Elisabeth en hun zoon Johannes. Zacharias en Elisabeth zijn op hoge leeftijd en ze hadden geen kinderen gekregen. Een engel kondigt de geboorte van een zoon aan die Johannes (God is genadig) genoemd moet worden. Als Johannes geboren is zingt Zacharias een loflied op God. Het gaat over de komst van Jezus als de Messias en het stralende licht dat in Hem over de mensen zal opgaan. In Hem wordt de liefdevolle barmhartigheid van God en zijn vergeving zichtbaar en ervaarbaar. Het is een genadevolle toewending. Een 'amazing gace'.

Zacharias zingt dat zijn zoon Johannes de wegbereider zal zijn van Jezus. Hij zal de mensen bekend maken met hun redding en de vergeving van hun zonden. Dat woord *bekend maken* heeft een dubbele betekenis. Het betekent dat de mensen er kennis van nemen. Dat het in hun hoofd zit. Maar het is tegelijk een kennen dat heel hun leven doortrekt. Een kennen van waaruit ze heel hun leven kunnen ontplooiën.

Kerstkaartenacties voor onze deelnemers

Gemeenteleden van de Ontmoetingskerk van Naaldwijk hebben 60 vrolijke kerstkaarten met een klein symbooltje geschreven aan deelnemers van de My Home Community aan gedetineerden en ex-gedetineerden met wie wij in contact staan. De adressering en verzending gebeurde door Kerken met Stip.

Er komen mooie reacties van de ontvangers op de kaarten binnen. Voor sommigen is het de enige kerst- en nieuwjaarsgroet die ze ontvangen.



Ook zijn kerstkaarten onderweg vanuit het Korps van het Leger des Heils Amsterdam Zuid- Oost.

Het leven lichter maken

Kerken met Stip zoekt naar verbinding met mensen die perspectief zoeken. We doen dat met vrijwilligers, kerkgemeenschappen, geestelijk verzorgers en hulpverleners. Centraal in ons netwerk is Ikenius Antuma, onze diaconaal pastor, werkzaam.

We komen in contact met mensen die verbinding zoeken, maar die verbindingen zijn ook vaak verstopt. In onze notitie 'mensen thuisbrengen in de samenleving' schrijven we daarover: *Ondanks alle pogingen verbinding te scheppen, zijn er velen die niet verbonden zijn. Enerzijds komt dat door een verstopte verbinding bij henzelf. Die verstopte verbinding bij deelnemers kan allerlei oorzaken hebben, zoals het ontbreken van initiatief; behoefte aan contact en tegelijk afstoten van contact; opgebouwd wantrouwen; teleurgesteld zijn in mensen en instellingen; gebroken beloften. Anderzijds kan dat komen doordat het ontbreekt aan effectieve verbinding-initiatieven op maat van de mensen om wie het gaat.*

Om het verbindingproces op gang te brengen en gaande te houden is veel inzet nodig. We trainen vrijwilligers. In het afgelopen jaar waren dat er meer dan honderd. We hebben contact met verwijzers. We geven voorlichting aan kerken. We hebben een website. En heel belangrijk is het werk van onze diaconaal pastor, die minutieus de koppelingen die we maken begeleidt. We proberen dat zo sober mogelijk te doen, en toch blijven er ook financiële middelen nodig. Kleinere en grotere bijdragen maken ons blij. En van velen ontvangen we die ook, en daarvoor zijn we dankbaar.

Voor wie ons wil steunen vermelden we nog een keer ons rekeningnummer:

NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. "Vereniging Kerken met Stip".

Vanuit het bestuur van Kerken met Stip danken wij u hartelijk voor de contacten in het afgelopen jaar. Wij wensen u een mooi kerstfeest en vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!

