



*Oudste kerststal uit de
collectie van de Franciscanen
zuidelijke Nederlanden, begin
16^e eeuw.*

2025 Jaar van de Hoop

Paus Franciscus heeft in een brief het jaar 2025 uitgeroepen als een jubeljaar. Het is een oude traditie dat de paus elke 25 jaar zo'n jubeljaar uitroept. In 2025 is hoop het centrale thema. De paus wil graag dat hoop ontstaat bij allen die zijn brief lezen. "In het hart van ieder mens leeft hoop als een verlangen en verwachting van het goede, zelfs als de toekomst onzeker is." Geloof, hoop en liefde gaan samen. De hoop is verankerd in de liefde van God. Die liefde heeft Hij ons laten zien in Christus Jezus. Zo komt ook het kerstfeest in beeld. In de Sint Pieterskerk in het Vaticaan zal op 24 december 2024 de Heilige Deur worden geopend, waarmee het jubeljaar van start zal gaan.

Bijzondere aandacht vraagt de paus voor mensen in kwetsbare posities. In het bijzonder noemt hij ook gevangenen en vraagt om initiatieven om hen hoop te bieden. Zo is het jubeljaar helemaal verbonden met waar wij in Kerken met Stip voor staan.

Je thuis voelen

Iedereen wil zich thuis voelen in z'n leven. In liederen en gedichten is dat te horen. Als je je niet thuis voelt, bepaalt dat je stemming. Je kunt er somber van worden. Heimwee krijgen. Een thuisgevoel heeft te maken met vertrouwdheid en veiligheid. Jezelf kunnen zijn. Contact hebben met mensen bij wie je je goed voelt. Een thuisgevoel is ook voor iedereen verschillend. Allerlei persoonlijke dingen kunnen er een rol in spelen.

In de My Home Community willen we bijdragen aan een goed gevoel op de plaats waar je bent. Daar werken aan een vertrouwd gevoel. Dat kan in je eigen huis zijn, maar ook in de gevangenis of een instelling, of zomaar ergens waar je bent. Ook in de gevangenis, zoals we halen uit een brief van **Diego**:

Ons 'kookgroepje' bestaat uit vijf gedetineerden, waarvan drie christenbroeders en meestal hebben we wel eten over. Er is dan altijd wel iemand uit onze groep die zegt: 'Hé, zullen we vandaag die een bordje geven?' Ook met kleding gaat het zo. Als we zien dat iemand geen of weinig bezoek krijgt en weinig kleding heeft, wordt er een kleine inzameling gehouden, zodat iemand toch wat kleding heeft. Daarnaast proberen we ook in de gaten te houden wie een beetje eenzaam of afgezonderd is. Diegene motiveren we dan om mee te gaan fitnessen of voetballen.

Omzien naar je naaste en medemens, zelfs op een verlaten plek als de gevangenis, kan iemand toch een beetje een 'thuisgevoel' geven zonder de gevangenis ooit zijn huis te noemen.

My Home biedt contactmogelijkheden. Niet oppervlakkig en zakelijk, maar persoonlijk. We doen dat met vrijwilligers die met deelnemers een verbinding willen aangaan. Het doel is om het leven een beetje lichter te maken. Je kunt er direct mee beginnen door je op te geven bij diaconaal pastor Ikenius Antuma van My Home. Dan zoeken we iemand die er voor jou wil zijn.

Als je in de gevangenis bent of in een instelling, kun je daar al een begin mee maken om ermee verder te gaan als je vrij bent.

Gratis symbolisch visje



Symbolen spelen een belangrijke rol in het christelijk geloof. Ze kunnen een verbinding maken met de wereld van God. En ons iets laten voelen van God en van Jezus en van Moeder Maria. Symbolen kunnen diepere gevoelens in ons wakker roepen om ons geborgen en gedragen te voelen.

Een symbool van Jezus is de vis. Dat komt door het Griekse woord ICHTHUS dat 'vis' betekent. De letters Ichtus zijn de beginletters van de woorden 'Jezus Christus, zoon van God en Redder'.

Dit metalen visje (2 cm) met een kruisje erop en een klein oogje erin om aan een kettinkje te hangen kun je gratis bij ons bestellen. Wees er snel bij, want we hebben er niet al te veel.



De weg van de vrede

We zijn op weg naar het kerstfeest en dat is overal de tijd van een diep verlangen vrede. Op veel plaatsen in de wereld is het oorlog en vrede is ver te zoeken. Oekraïne en het Midden-Oosten zijn bij ons dagelijks in het nieuws. Heel veel mensen maken zich zorgen en voelen zich geraakt door het geweld dat er in de wereld is en waar onschuldige mensen het slachtoffer van worden.

Ook in de gevangenis houdt dat de mensen bezig. Dat horen wij van pastores en ook van gedetineerden zelf.

Het kan gaan over vrede waar mensen op hopen in hun eigen levenssituatie. Rustig worden. Geen spanningen meer. Maar er is ook in de gevangenis betrokkenheid op de buitenwereld.

Zo kregen we in de My Home Community een bericht van **Remco**, die zich persoonlijk sterk betrokken voelt bij het Joodse volk. Hij heeft een groot hart voor hen. Maar tegelijk is hij ook geschokt over de vele onschuldige burgers die lijden in Gaza. Hij praat er ook over met zijn pastor. 'God wil geen oorlog en is tegen elke vorm van geweld', schrijft hij. Aansprekend bij Remco vind ik dat hij ieder die lijdt onder een conflict in het oog heeft.

In de Adventstijd gedenken wij de geboorte van Jezus. Hij is de Heelmaker van alles wat gebroken is in ons persoonlijk leven en in de wereld. De wereld gaat worden zoals die door God is bedoeld. In de bijbel zien we in het lied van Zacharias dat wij met de komst van Jezus onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. (Lucas 1:19)

Laten we hopen en bidden dat het kerstfeest ons kan bewegen om ons op de plaats waar we zijn in te zetten voor de vrede.

Wij wensen jou een gezegend kerstfeest toe en vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!



Wij vinden het fijn van je te horen!

Ikenius Antuma, diaconaal pastor Kerken met Stip: kerken.met.stip@gmail.com; 06-13 55 29 54

pastor **Fons Flierman**, f.flierman-pia@dji.minjus.nl

ds. **Albèr Giezen**, a.giezen@dji.minjus.nl

ds. **Jan Eerbeek**, Tomatenstraat 120, 2564 CW Den Haag, j.eerbeek@planet.nl; 06-51 36 27 83