

De Landelijke My Home Community van Kerken met Stip: het contactnetwerk voor wie steun nodig heeft of steun wil bieden

Het leven lichter maken

In de landelijke My Home Community willen we er voor elkaar zijn als deelnemers en vrijwilligers om je thuis te voelen waar je bent. En als je je niet thuis voelt, weer een thuisgevoel te krijgen. En een beetje perspectief te gaan zien. Zo maken we met elkaar het leven een beetje lichter. We doen dat door persoonlijk bezoek, telefonisch contact of correspondentie. En door deze Goed Nieuwsbrief natuurlijk!

Je kunt me altijd bellen.



Ikenius Antuma (diaconaal pastor): 06-13 55 29 54

Landelijk symposium over onze My Home Community

De officiële aftrap van de Landelijke My Home Community van Kerken met Stip wordt gegeven op woensdag 27 september a.s. in de Mattheüskerk in Utrecht met een groot symposium. Het gaat over de betekenis van duurzame relationele verbindingen in de dagelijkse levenssituatie. Die kunnen het leven lichter maken en perspectief en hoop bieden. Centraal staat de vraag hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en wat kerken daarin kunnen betekenen.

Het is een luchtig programma met interviews en ook een verhaal van een hoogleraar die veel ziet in de mogelijkheden van de My Home aanpak. Er wordt gesproken over het belang van de My Home Community bij het maken van verbinding. Meer informatie over de bijeenkomst staat op de website van Kerken met Stip.

Gebed

De heer Orlando Rozenblad vraagt het gebed van de Community voor zijn halfzus Nanda. Hij heeft haar overkomst uit Suriname voorbereid, inclusief werkplek, maar er is nog geen woonruimte. Dank ook voor zijn zorg voor haar.

Ikenius Antuma



Klooster op het Friese platteland



Kortgeleden bracht ik namens de My Home Community een bezoek aan de kloostergemeenschap in boerderij het Westerhûs. Deze kloostergemeenschap is verbonden met een eeuwenoude Radboudkerk in Jorwerd, daar vlakbij. De kloosterlingen willen een gastvrije plek bieden aan voorbijgangers en ook aan gasten die er een paar dagen willen verblijven. Het is een inspirerende plek waar je goed op adem kunt komen. We hebben besloten de contacten met elkaar voort te zetten.

Jan Eerbeek

Kijktip

Het is soms best lastig om de naaste te zijn voor norske, nare, nukkige mensen. Dat is zelfs heel lastig. Ze stoten je af, zeggen dat ze liever alleen zijn. In verbinding blijven is dan niet alleen lastig, het lijkt onmogelijk. Toch kan het. In elk geval lukt het de buurvrouw van Otto in de film die naar hem genoemd is: *A man called Otto*. Ik kreeg het van iemand getipt en tip het graag aan jullie. Natuurlijk is het een Hollywoodfilm, maar wat het verhaal zo sterk en mooi maakt, is de stralende Marisol, die buurvrouw die niet opgeeft. Ze blijft aankloppen, ze blijft opgewekt, ze blijft geven, ook al houdt Otto steeds de boot af. Hij lijdt zwaar onder liefdesverdriet. Hij is weduwnaar en mist zijn vrouw en wil haar achterna. Maar zijn buurvrouw trekt hem terug. Hij gaat weer leven. Hoe ze dat voor elkaar krijgt, kun je zelf zien op Netflix. Haar houding laat precies zien waar het in onze Community om te doen is.

Ikenius Antuma



Ingekomen post om over na te denken

Dennis schreef een gedicht over de echtheid van het bestaan. Een gedeelte daaruit:



Kijk hem staan bloeien,
die daar ja, die, midden in het woud.
Prachtig zo mooi hij is in zijn vormen,
en al meer dan honderd jaar oud.

Hij wordt altijd met bewondering bekeken,
omdat hij straalt vanuit zijn eigen pracht.
Geen enkele passant die hem negeert,
het écht zijn, dat is zijn kracht.

(...)

*Er is nog veel te winnen,
laat ons vanaf vandaag beginnen*

Diego deelt een paar gedachten over verbinding

Een duurzame relationele verbinding komt het beste tot stand als die vanuit een wederzijdse vertrouwensband wordt opgebouwd. En verder: het gaat erom de liefde tot God en de naaste als een grondhouding in ons leven aan te nemen. Het gaat om actief op zoek gaan naar wat in de ander leeft zonder oordeel en zodanig dat de ander zich gezien, gehoord en geliefd voelt.

Gratis symbool: kompasje voor de juiste richting

Een klein kompasje als symbool om de juiste richting te kiezen. Je kunt hem aan een horlogebandje doen. Je kunt er gratis een of meer bestellen bij Ikenius via kerken.met.stip@gmail.com of 06-13 55 29 54.



De volgende goed nieuwsbrief verschijnt in november.

Wij vinden het fijn van je te horen!

Ikenius Antuma, diaconaal pastor Kerken met Stip: kerken.met.stip@gmail.com; 06-13 55 29 54

ds. Christiaan Donner, cdonner@online.nl

pastor Fons Flierman, f.flierman-pia@dji.minjus.nl

ds. Albèr Giezen, a.giezen@dji.minjus.nl

ds. Jan Eerbeek, Tomatenstraat 120, 2564 CW Den Haag, j.eerbeek@planet.nl; 06-51 36 27 83.