

De Landelijke My Home Community van Kerken met Stip: het contactnetwerk voor wie steun nodig heeft of steun wil bieden

My Home

In de twee woorden 'My Home' geven we aan waar het in de community om gaat. My Home betekent: mijn huis. Je huis, dat is de plek waar je geborgenheid en veiligheid voelt. Het is de plaats die je niet kwijt wilt raken. De plaats ook van waaruit je anderen tegemoet gaat en anderen ontvangt. Vanuit je eigen thuis ga je meedoen in de samenleving samen met anderen. Het kan zijn dat je in je eigen huis niet thuis voelt. Of dat je op een plaats bent waar je niet thuis bent, een instelling bijvoorbeeld. En dan kan je verlangen naar je eigen huis. En ook kun je proberen de plek waar je bent zo goed mogelijk tot een plek voor jezelf te maken. Met foto's, zelfgemaakte dingetjes, je eigen kleine wereld.



EEN THUIS IS ALS EEN RELATIE

Een thuis is niet daar,
Waar ik toevallig ben,
Maar daar waar ik wil horen.

Mijn thuis is niet,
Waar ik toevallig woon,
Maar waar ik zijn kan,
Wie ik ben, hoor te zijn en wil zijn.

Geborgenheid en gewetenheid
vind ik niet,
Bij die toevallig in mijn buurt zijn,
Maar bij die bij me staan,
Bij wie ik welkom ben,
En als mezelf aangenomen ben.

A • DUITSLAND

In de landelijke My Home Community willen we er voor elkaar zijn als deelnemers en vrijwilligers om je thuis te voelen waar je bent. En als je je niet thuis voelt, weer een thuisgevoel te krijgen. Perspectief ook te zien.

Een mooi gedicht dat staat voor waar we in My Home met elkaar aan werken vond ik in het blad Come Back van de Stichting Epafra. Epafra biedt geestelijke verzorging aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Het gedicht is geschreven door A. in Duitsland.

Als diaconaal pastor voor My Home Community vind ik A's geweldig gedicht geweldig. Soms belt iemand me met de vraag of ik een huis voor ze heb. Dat heb ik niet. Mijn werk begint daarna pas: aan deze persoon een geestelijk, kerkelijk of sociaal onderdak bieden. Het stemt me droevig als ik hoor dat iemand geen netwerk heeft, geen familie of vrienden dus bij wie je 'wilt zijn'. Ik kijk in ons netwerk naar mensen die dat 'welkom', die 'gewetenheid' willen geven. Ik ben dus de spin in het web, niet om mensen als nummers af te vinken, maar om personen aan elkaar te weven. En als de verbinding lukt, heeft het huis een hart gekregen en ben ik blij.

Hartelijke groet,
Ikenius

God ervaren

Leo Feijen is een bekend presentator van tv-programma's over kerken en kloosters. Hij schrijft ergens dat je God kunt ervaren in je gebrokenheid. Zo'n ervaring kun je ook met elkaar delen. Mooi was het een bijdrage van Diego te ontvangen die hier ook over ging. Hij schreef dat hij 40 dagen voor Pasen gevast had en gebeden en zich de kruisweg van Jezus had voorgesteld. Diego zegt dan dat Jezus onze zonden heeft gedragen aan het kruis, zodat wij in zijn liefde kunnen groeien. Daardoor kunnen wij in vrede met Hem het Eeuwige leven ontvangen.

Jezus geeft ons daarin niet alleen een opdracht, maar Hij vraagt ons of we Pasen niet alleen willen vieren als herinnering dat Hij uit de dood is opgestaan, maar dat wij er ook bewust om bidden dat wij zijn opstanding mogen ervaren in ons hart, waardoor we zijn liefde door ons heen voelen en laten stromen.

Leuke gastvrije kerken

Kerken met Stip zijn gastvrije kerken. Iedereen is welkom. Jan (74) en Joycelyn (24) zijn lid van een Stipkerk: de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het zijn twee leuke, open mensen. Voor hen is de Sint Joriskerk een soort dorp in een stad. 'In plaats van allemaal op ons eilandje te zitten, vormen we samen een gemeenschap' zegt Jan. 'De kerk staat op de Hof, het centrale plein in de binnenstad. Er wordt daar van alles georganiseerd en het gebeurt regelmatig dat er zomaar iemand binnenloopt', zegt Joycelyn. Zij spreekt ook frank en vrij over haar geloof en wat dat voor haar betekent. 'Ik geloof dat iedereen een bepaald godsbesef ingelegd heeft gekregen. God werkt door iedereen heen, of je nou gelooft of niet.'

Mooi in de kerk is dat je er zomaar koffie kunt drinken, maar ook kracht vindt voor de diepere dingen. Een aanrader! Wie weet komt je Jan en Joycelyn tegen.

Uit het blad Petrus van de PKN, mei 2023

Muziek

Een mooie bede uit de wereld van de jazz gezongen door Debbie Austin. Inspirerend om te bekijken en te beluisteren via You Tube: <https://www.youtube.com/watch?v=ool3VUX1yc0>

De tekst luidt: Walk in the light. Beautiful light.
 Come where the dewdrops of mercy shine bright.
 Shine all around us by day and by night,
 Jesus the light of the world.

Keep up the good work!

We vinden het leuk om reacties te krijgen op onze nieuwsbrief. Van Diego ontvingen we er een: *Wees welkom!*

In Goed Nieuwsbrief no.4: Geweldig om te zien hoe Ikenius verbinding zoekt! Een mooi schilderij van broeder Dennis en tot mijn blijdschap is broeder Rivelino toegetreden tot de Community en bevestigd als Pastor-Assistent. Christiaan, Fons, Albèr, Jan & iedereen betrokken bij de My Home Community: keep up the good work!

'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.' Voel je thuis en wees welkom bij de Landelijke My Home Community. Jezus houdt van je.

*In Christus verbonden,
Diego*

Klavertjes vier

We hebben nog een kleine hoeveelheid zilverkleurige geluks-klavertjes vier. Je kunt er gratis een bestellen bij Ikenius via kerken.met.stip@gmail.com of 06-13 55 29 54.



Volgende Goed Nieuwsbrief

De volgende Goed Nieuwsbrief verschijnt in september.

Contact

Ikenius Antuma, diaconaal pastor Kerken met Stip: kerken.met.stip@gmail.com; 06-13 55 29 54

ds. Christiaan Donner, cdonner@online.nl

pastor Fons Flierman, f.flierman-pia@dji.minjus.nl

ds. Albèr Giezen, a.giezen@dji.minjus.nl

ds. Jan Eerbeek, Tomatenstraat 120, 2564 CW Den Haag, j.eerbeek@planet.nl; 06-51 36 27 83.

Neem gerust contact met ons op!