

Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel

13 mei 2014

Verslag van een inspirerende avond over Kerken met Stip

Een belangrijke maatschappelijke taak voor de kerk is een bijdrage te leveren aan het weer thuis brengen van gedetineerden in de samenleving. Die taak vindt zijn wortels in het evangelie. Gevangenen bezoeken behoort tot de kern van de christelijke levensstijl. Daar zit veel in, want in een delict is veel gebeurd tussen slachtoffer en dader, en ook in de samenleving. Er zijn mensen diep geraakt. Soms zo sterk, dat het nooit meer overgaat.

Niet iedereen kan mensen die vastgezet hebben weer aan een toekomstperspectief helpen. Dat hoeft ook niet. Er zijn er ook die dat wel kunnen. De kerk kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, want de kerk is een herstellende gemeenschap. Geïnspireerd door Jezus, die zijn armen zo wijd uitstrekt dat de hele wereld erin past, niemand uitgesloten.

Dit was de inzet van de avond op 13 mei over Kerken met Stip. Kerken met Stip zijn kerken die gastvrij willen zijn voor ex-gedetineerden en hun familie. Aan de avond werd meegewerkt door onze eigen vrijwilligers in de Bijlmerbajes, Jan en Huibertje Koningen, Jan Eerbeek (oud-hoofdpredikant en voorzitter van Kerken met Stip) Hendrine Verkade (ondersteuner van Kerken met Stip) en Stephan, teruggekeerd uit de gevangenis en ergens in het land met zijn gezin lid van de kerk geworden. Stephan vertelde over de betekenis die de kerk voor hem heeft. Hij was wel gelovig, maar geen kerkganger. In de gevangenis leerde hij de kerkgemeenschap kennen, vooral door de aanwezigheid van vrijwilligers van buiten. En zo zocht hij toen hij vrij was met zijn gezin een kerk. Hij vindt er vertrouwen en mensen om het leven te delen. Mooi vindt hij ook dat er een gemeenschappelijk doel is. Hij en zijn vrouw zijn ook actief geworden in de kerk en werken mee aan de opbouw van de gemeente.

Tal van vragen werden besproken over wat het betekent Kerk met Stip te zijn. Welke mogelijkheden heeft de Amstelkerk? En hoe kom je in contact met mensen die vrijkomen en hun familie? Ook of Kerk met Stip niet juist stigmatiserend werkt. Ook werd besproken dat deze oriëntatie op sociale activiteit ook weer mensen aan of over de rand van de kerk weer opnieuw aan de kerk zou kunnen verbinden.

Besloten werd dat een groepje een vijfpuntenplan voor de Amstelkerk, met haalbare mogelijkheden gaat opstellen. Dit natuurlijk allemaal ook met verwerking van de gevoerde discussie. Dit zal dan weer worden teruggekoppeld op een vervolgbijeenkomst die binnenkort wordt gehouden.

Vanuit de landelijke stuurgroep Kerken met Stip zal Hendrine Verkade dit proces begeleiden.

Heel inspirerend was het dat er op deze avond een heel grote opkomst van gemeenteleden was. Het geeft iets aan van de belangstelling die er is om als kerk met geloof, hoop en liefde naar buiten georiënteerd te zijn.

Jan Eerbeek