

Een huis voor mijn ziel

Zoek je een huis voor jouw ziel?
Sinds enkele jaren zijn er tientallen kerken bereikbaar voor ex-gedetineerden.
Voor mannen en vrouwen zoals jij, jong en oud, zijn dit plekken waar je buiten ook sámen geloof kunt beleven. Kerken met Stip heten zulke geloofsgemeenschappen. Je kunt ze vinden via de website www.kerkenmetstip.nl of vraag het aan de dominee of pastor van de inrichting waar je verblijft.

Zoek je een kerk waar je je thuisvoelt?
Dat kan een Kerk met Stip zijn.

Zoek je een gemeenschap waar je nieuwe vrienden of vriendinnen kunt maken?
Dat moet een Kerk met Stip zijn.

Zoek je een plaats waar je net zulke kerkdiensten kunt meemaken als die je in de gevangenis hebt meegemaakt?
Dat zijn bij uitstek Kerken met Stip.

Of zoek je een kerk waar het net zo gezellig is, met koffie drinken na afloop, als "binnen"?
Dan is een Kerk met Stip j uw plek.

Vertrouwen in de kerk

Misschien is de drempel buiten hoog. Een onbekende kerk buiten de muren, met vreemde mensen, misschien zelfs in een vreemde stad...
Maar bedenk dan dat kerkmensen goede mensen zijn. Je kent ze eigenlijk al vanuit de bajeskerk. Het zijn namelijk dezelfde soort mensen als de vrijwilligers die wekelijks in de gevangenis de kerkdiensten bezoeken en daar samen met jou hebben gebeden en gezongen. En waar je na afloop mee hebt gepraat. Mensen dus, die te vertrouwen zijn. Mensen met aandacht en geduld. Warmte en hartelijkheid zijn de beste kenmerken van een kerk. Zeker van een Kerk met Stip.

“Een huis voor de ziel geeft me grond onder de voeten om het vol te houden in de samenleving”

De vereniging Kerken met Stip is een groep die gedragen wordt door het justitiepastoraat. Het justitiepastoraat is een verzamelnaam van alle pastores en dominees die werkzaam zijn in de

gevangenissen, huizen van bewaring, TBS-klinieken en jeugdinstellingen. Wij justitiepastores vinden het belangrijk dat jij straks terug in de samenleving ook religieus (weer) thuiskomt. Daarom bestaat Kerken met Stip!

Gastvrije kerken

Waarom een STIP?
Het schijnt dat zwervers vroeger een teken, een stip, aanbrachten op huizen en boerderijen die openstonden om hun onderdak te verlenen. Hierop heeft *Kerken met Stip* voortgeborduurd. Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling aan de dag wordt gelegd voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken. Geloofsgemeenschappen die open staan voor iedereen. Want niemand is zonder zonde.



Landelijk netwerk

Inmiddels bestaat er een landelijk netwerk van *Kerken met Stip*, waar justitiepastores en predikanten vanuit de gevangenis contact mee kunnen leggen en naar kunnen verwijzen. Dus als je binnenkort vrijkomt, vraag je pastor of dominee dan eens waar je naar een Kerk met Stip zou kunnen gaan.

“Hier voel ik me weer helemaal opbloeien. Ik kan mezelf zijn. Toen ik weer vast kwam te zitten, kreeg ik kaartjes uit de parochie met ‘sterkte’ erop”.

Voorwaarden

Als je naar een Kerk met Stip wilt, moet je goed gemotiveerd zijn en niet direct terugvallen in de criminaliteit, doordat bijvoorbeeld verslaving aan drugs of alcohol je nog parten speelt.

Kerken met Stip is een project van het justitiepastoraat van de kerken. De projectgroep werkt samen met Stichting Exodus Nederland.

Voor meer informatie en een brochure neem contact op met de landelijke vereniging:



Secretariaat:
p/a Exodus Nederland,
Morssingel 5, 2312 AZ Leiden
Contactpersoon: Hendrine Verkade
Tel: 0613552954
Email: kerken.met.stip@gmail.com

website:
www.kerkenmetstip.nl

Hier mag je zijn wie je bent
en willen we zuinig zijn op elkaar want
God is zuinig op ons

**EX-GEDETINEERDEN
HARTELIJK ONTVANGEN
IN**

KERKEN MET STIP

Zoek jij een Kerk die bij jou past?

